

Hoe Hoorn veranderde

Femke Uiterwijk

Op deze foto uit mei 1960 ziet u het Winstontheater op de hoek van de Kaasmarkt (de Rode Steen) en het Grote Noord. Ooit stond op deze plaats het 'Nederlandsch Koffiehuis', dat tot 1918 ook dienst deed als wachtlokaal voor de reizigers die met de paardentram vanaf de Kaasmarkt richting Enkhuizen vertrokken. In 1918 wordt dit koffiehuis gesloopt en de architect

H. J. Cramer begeleidt de bouw van een in Art-Deco opgetrokken bioscooptheater. Grote Noord 4 en 6 zijn woonhuizen. In 1961 vraagt mevrouw M. C. C. J. Heinstman-Wilson toestemming aan de gemeente voor het bouwen van twee nieuwe woningen en een nieuwe ingang voor de bioscoop. Daarmee verdween voorgoed de hier getoonde entree.

